

Ett folk med ett uppdrag

En predikan i serien "Vad är kyrkan?"

Ola Wingbrant

2016-08-28

Inledning

Välkomna! Jag hoppas att kaffet har smakat bra. Ett särskilt välkommen till dig som är här för första gången. Jag hoppas, vi hoppas, att du känner dig hemma och vill komma tillbaka.

Förra söndagen påbörjade vi en ny predikoserie på temat "Vad är kyrkan?". PM utlovade fyra predikningar om detta och han började med "kyrkan som sjukhus". När jag fick möjligheten att tala här idag, blev jag inspirerad av temat. Så, förutom PM:s fyra utlovade predikningar på detta tema får ni idag en bonuspredikan. Dagens titel är "Ett folk med ett uppdrag".

Föresten, mitt namn är Ola Wingbrant och jag får tillfälle att predika i den här församlingen lite nu och då.

Vad är kyrkan?

Vad är kyrkan? Petrus, en av Jesus närmsta lärjungar, berör frågan i ett brev skrivet till att antal församlingar i den region som idag utgör östra delen av Turkiet. Han skriver i första århundradet efter Kristus och använder ett tempel som en metafor när han talar om församlingen. I 1 Petrusbrevet 2:4-10 läser vi:

4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

Han citerar sedan några avsnitt ur Gamla Testamentet och fortsätter

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Så genom tro på Jesus kan du och jag bli en del av Guds folk. Men med denna tillhörighet kommer också uppdraget att vara ett heligt prästerskap och ett heligt folk.

Nu är det nog en del av er som ropar "Time out! TIME OUT!". Var fick Peter detta ifrån? Och vad betyder det? Det är mycket bra frågor!

Begynnelsen av Guds folk

Låt oss börja med frågan om Guds folk. Vad betyder det att vara en del av Guds folk? För att svara på den frågan skulle jag vilja backa ytterligare ca 1600år bakåt i tiden, och byta skådeplats till Mesopotamien. Detta för oss till mitten av bronsåldern i vad som idag i stora drag utgör norra Irak. Texten vi ska läsa är 1 Mosebok 12:1-4, det vill säga de första verserna av det tolfte kapitlet i Bibelns första bok. Det står:

Herren sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

4 Abram begav sig i väg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år när han lämnade Haran.

Abram är samme person som Abraham, ett namn som Gud ger honom lite senare. För att förstå den här textens vikt måste vi sätta den i sitt sammanhang. Om vi läser de 11 första kapitlen ser vi hur Guds skapelse blir fördärvad genom människans synd och olydnad. Kapitel 12 utgör en vändpunkt. Gud sjesätter en plan för att försona och återställa sin skapelse.

Gud är en gud med ett uppdrag.

Av ren nåd kallar han Abraham att delta i detta uppdrag. Texten säger mer eller mindre "Gå, var en välsignelse, och alla jordens folk skall bli välsignade genom dig". Gud lovar också Abraham att han skall bli ett stort folk.

Det här är inget mindre än begynnelsen av Guds folk.

Gud är en trofast gud och Abraham blir, genom sin son Isak och dennes son Jakob, stamfadern till Israel. Det följer av texten att Guds utväljande av Abraham *inte* är endast för hans egen skull. Målet är universell välsignelse. Det är ett val av en individ till gagn för många.

Guds folk är ett folk med ett uppdrag att välsigna andra.

Konungsligt prästerskap, heligt folk

Genom en serie händelser hamnar Israels folk i ett 400 årigt slaveri i Egypten. När Gud sedan räddar dem från detta slaveri sluter han ett förbund med dem och avslöjar mer om vad det innebär att vara en del av hans folk. I 2 Mosebok 19:4-6 säger han:

4 Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örvingar och fört er till mig. 5 Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. 6 Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk.

"Ett rike av präster och ett heligt folk." Här möter vi återigen tempelmetaforen. Ett tempel var en helig plats, det vill säga en plats avskild åt Gud. Det var en plats för att möta Gud. Präster tjänstgjorde i templet som medlare mellan Gud och människa, för att göra det möjligt för människor att komma inför Gud.

Så vad Gud säger i de här verserna är att Israel skall vara ett folk, avskilt för honom och tjänstgöra som präster. Deras uppdrag är att vara medlare, att göra det möjligt för människor att komma inför Gud. Kom ihåg att Gud är en gud mitt uppe i uppdraget att återställa sin skapelse. Speciellt är han i färd med att återställa relationen mellan mänskligheten och honom själv. *Hela* mänskligheten.

Hans befrielse av Israel är en befrielse från slaveri till en frihet för hans uppdrag.

Som hans folk är det deras uppgift att välsigna andra och agera prästerskap. Detta uppdrag återupprepas sedan på olika sätt genom Israels historia. Två exempel från två av Gamla Testamentets stora profeter är Jeremia 29:7

7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

and Isaiah 49:6

han [Gud] säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.

Uppfyllelse

Gud uppfyller sitt löfte till Abraham, att välsigna alla folk genom honom, genom att sända Jesus. Jesus var en ättling till Abraham, Isak och Jakob. Genom Jesus liv, död och uppståndelse sluter Gud ett nytt förbund. Ett förbund öppet för alla. Genom att tro på Jesus och genom att ta emot hans erbjudande om förlåtelse genom hans död på korset, kan vem som helst bli en del av Guds folk.

Avslutning

Vi är nu i ett bättre läge att förstå Petrus ord. Genom det nya förbundet blir de som tror på Jesus en del av Guds folk. Troende som samlas bygger tillsammans ett "tempel". Det är en gemenskap där människor kan möta Gud. Deras uppdrag, och alltså vårt uppdrag, är att välsigna andra, förbereda människor för att möta Gud och delta i Guds uppdrag att återställa och återskapa hans skapelse. Det sista Jesus säger till sina lärjungar efter hans död och uppståndelse, men innan hans himmelfärd är: (Matt 28:18-20)

"Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

"...gå och gör lärjungar... döp dem... lär dem...". Jesus kallar sina lärjungar att förbereda människor att möta Gud och bli en del av hans folk. Som vi har sett är det inte någon sent påkommen tanke. Det är ett uppdrag som Guds folk har haft ända sedan dess begynnelse med Abraham.

Kyrkan är inte en byggnad. Kyrkan är en gemenskap av troende som samlas tillsammans.

Kyrkan är ett folk med ett uppdrag.

Vi är alla inbjudna att delta i det uppdraget. Vi är alla inbjudna att välsigna, återställa och återskapa. Du och jag är inbjuden till att vara med och förändra.

Gud säger GÅ!