

# Vad vill vi, egentligen?

En predikan kring församlingens uppdrag och vision

Ola Wingbrant

2014-12-07

## Presentation

[Bild 1] Jag heter Ola Wingbrant och har fått förmånen att predika ett antal gånger i församlingen under året. PM höll en tankeväckande predikan i Korskyrkan förra söndagen, och jag tänkte fortsätta lite på den linjen.

Jag skulle inte säga att vi lämnar temat om Guds rike som vi haft under hösten, men det blir en lite annan infallsvinkel. Jag är fortfarande inte helt säker på att jag borde hålla den här predikan, men den har funnits med ett ganska långt tag. Ni får lyssna, och som vanligt pröva det jag säger.

## Introduktion

[Bild 2] Dagens titel är "Vad vill vi, egentligen?".

Jag har redan hunnit få frågan, och kanske är det flera som undrar, "Menar du vi som församling, eller vi som människor?". Svaret är "ja". Som vi ska se tror jag inte att det riktigt går att skilja dessa åt.

Andra sitter kanske och tänker "Bra fråga! Jag har inte en aning". Då är du i gott sällskap. Det är vanligt problem. Jesus noterade t.ex. att människor på hans tid var "vilsna... som får utan herde". Många av oss går igenom livet och gör en massa saker, antingen för att vi trodde att vi ville, eller för att det är "det man gör". Vi är ganska oreflekterade eller vet helt enkelt inte vad vi vill.

Detsamma gäller församlingsverksamheten. Man gör saker "för att man ska" eller "för att man alltid gjort dem".

## Texten

En intressant fråga i sammanhanget är: Visste lärjungarna vad de ville? Det är inte helt lätt att veta på ett privat plan, särskilt inte innan Jesus återuppståndelse. Deras sätt att handla och motiven är ibland lite dunkla.

Men jag tänkte vi kunde läsa ett avsnitt ur Apostlagärningarna, vad som hände sedan, efter uppståndelsen. Avsnittet är precis runt pingsdagen. **[Bild 3]**

Apostlagärningarna 2:41-47

När jag läser det här verkar det för mig som att de är i full fart med att genomföra det uppdrag Jesus gav dem. Det vill säga det uppdrag som han gav dem efter hans uppståndelse, precis innan hans himmelfärd. **[Bild 4]**

Matteus 28:18-20

Hur? **[Bild 5]**

Sammanfattning **[Bild 6]**

- Evangelisation
- Lärjungaskap/Undervisning
- Gemenskap
- Tillbedjan
- Social omsorg/Barmhärtighetstjänst

Notera att det inte står "bygga församling, eller kyrka". *Herren ökade...* Det är Jesus som bygger församlingen (Matt 16:16-18).

Vårt fokus ska ligga på att breda ut riket, inte på att bygga församlingen. Börjar vi fokusera på församlingen börjar vi bygga något eget, något som avspeglar oss, inte Gud.

Det kan kanske kännas lite märkligt att höra mig säga det. Och jag erkänner, det finns perioder då jag har varit väldigt församlingscentrerad. Jag har haft mer av församlingen än riket i fokus. Men med det sagt ska vi inte försumma församlingen, det vore att inte samarbeta med Jesus. Församlingen är, när den är rätt ute, en struktur av mänskliga relationer som innehåller, uttrycker och överför Guds rikets närvaro.

## Visionen

Lade du märke till att jag sa "När församlingen är rätt ute"? Vad säger vi att vårt uppdrag är? Är vi rätt ute? Låt oss se efter... **[Bild 7]**

*Nyköping Vineyard är en...*

**[Bild 8]** Det verkar så. Kopierade vi?

Nej. Vi gick igenom en ganska lång, några kanske t.o.m. skulle säga tråkig, process. Ni som var med vet att den inkluderade många post-it lappar, och tog oss ungefär ett år. Jag kommer beröra flera av de här punkterna, men fokusera på huvudpunkten, att utvidga Guds rike.

**[Bild 9]** Min poäng: Det finns inom dig. Vi slog inte bara upp några bibelverser och sa "Det är så här det ska vara". Vårt uppdrag är det samlade resultatet av vad som finns inom oss, och det överensstämmer med Biblen.

**[Bild 10]** Vårt uppdrag har ytterligare en aspekt, "mitt i samhället, relevant för vår samtid".

**[Bild 11]** Vad ser du? Låt mig dela vad jag ser.

När jag föreberedde den här predikan tog jag några timmar och gick genom stan och fråga Gud vad han skulle vilja ändra på. Jag är övertygad om att jag säkert missade en hel massa punkter, jag har fortfarande svårt att lyssna till Gud, särskilt i sådana miljöer. Men låt mig dela några punkter som skulle kunna vara något annat än bara mina egna tankar. Jag tänker inte prata särskilt mycket kring varje punkt, de kan fylla en predikan var för sig.

**[Bild 12]**

- Tiggarna på gatan.
- Den nedbrytande ensamheten.
- Osäkerheten kring och sökandet efter identitet.
- Destruktiva subkulturer.
- Tomhet.
- Missriktad tillbedjan.
- Materialismen. Jagandet efter det senaste, trendiga.
- Ingen bön trots behov på gatorna. Borde finnas bön på gatorna för alla som vill ta emot.
- Vet inte vem Jesus är, kan inte göra ett informerat val.

Om man dyker ner i vår uppdragsbeskrivning, går att göra på hemsidan, och läser kring varje aspekt i vårt uppdrag, så inser man att det finns minst en aspekt som berör var och en av de här punkterna.

**[Bild 13]** Försök föreställ dig vårt uppdrag slutfört. Vad ser du? **[Bild 14a]**  
Låt mig dela vad jag ser.

*Ett förändrat Nyköping - för människor, till Guds ära.*

**[Bild 14b]** Jag tror att det borde vara vår vision.

## Utmaningen

Känns det stort? Känns det som en utmaning?

Jag ska avslöja en hemlighet. Församlingen kommer inte att åstadkomma det. Församlingen kommer inte åstadkomma någonting. Varför? Därför att, som jag sa, församlingen är en struktur av mänskliga relationer. Församlingen är ingen person. En struktur kan hjälpa och underlätta för människor, men den uträttar ingenting i sig själv.

Guds rike behöver personer för att utbredas.

Vilket förstås leder till dig, du som är här. Gud vill ha dig! Han vill ha dig för att breda ut sitt rike och förändra Nyköping. Detta innefattar två viktiga egenskaper. **[Bild 15a]**

- Galenskap
- Arrogans

Intresserad? Om du vill vara med, och inte redan besitter de här båda egenskaperna är jag säker på att Gud kommer förse dig med dem i lämpligt mått. I kyrkan brukar vi förstås inte riktigt benämna dem på det här sättet.

- **[Bild 15b]** Galenskap = Tro - Det är att se det som inte finns, än. Att se det som inte finns är att hallucinera. Det brukar inom populärkulturen kallas för att vara galen.
- **[Bild 15c]** Arrogans = Kallelse - Det att Gud skulle använda mig för att göra sitt verk. Att påstå att Gud använder mig för att utföra sin vilja kan... lätt uppfattas som arrogant. Eller möjligen galet. Lite beroende på hur du framför det.

Undrar du hur du gör? Jag sa det tidigare. **Bild 16** Det finns inom dig. Som kristen bär du på potentialen till förändring inom dig. Men det handlar mycket om intention och medel.

För några år sedan var vi på semester i Skottland, och hamnade en söndag hos Aberdeen Vineyard. Den söndagen var huvudpunkten: **[Bild 17]**

*"Live intentionally, not accidentally."*

Låt inte livet hända dig. Låt inte livet vara det som händer medans du är upptagen med att göra något annat. Gör medvetna val.

En nyckel till detta tror jag är passion. Vad vill du, egentligen? Vilken är din passion? Eller har du flera? Jag tror att passionen är viktig. Visionen är ett förändrat Nyköping, för människor, till Guds ära. Förändring kräver tid, och om du ska orka i längden måste du ha en inre drivkraft. Det behöver vara roligt. Det behöver skänka glädje. Det behöver vara engagerande. Det behöver vara en passion. Men du måste också vara beredd att överlåta passionen som ett verktyg till Gud.

När det gäller passion finns det minst fyra gropar man i sammanhanget kan hamna i.

1. Du vet inte vilken din passion är.

Tyvärr kan ingen tala om det för dig. Men du kan ställa några frågor till dig själv. Vad brukar du göra, och varför? Fundera på vad som engagerar dig, vad som gör dig glad och vad som är roligt.

2. Du vet, men vet inte hur Jesus möjligen skulle kunna använda den.

Mitt tips är i det här fallet är: begränsa inte Jesus. Erbjud honom det du har. Om din passion är löpning, så fråga om han vill hänga med på nästa runda. Min erfarenhet är att Jesus inte brukar försitta de möjligheter som erbjuds.

Löpningen är faktiskt självupplevd. Många av mina nära stunder med Jesus är i löparspåret, särskilt när det gäller predikan.

Jag har försökt göra samma sak med programmering. Det var extremt frustrerande. Till slut ledde det till förändring, inte av Nyköping, men av mitt liv som tog en annan riktning. Det visade sig att programmering inte var *så* viktigt ändå...

3. Du vet, både vad din passion är och hur du tror att Jesus vill använda den, men du vet inte när eller var.

Ta nästa chans! "Just do it." Utvärdera och reflektera efteråt. Var inte rädd.

4. Du har möjligheten regelbundet, men ser ingen frukt, vare sig hos dig själv eller andra.

Reflektera över varför du gör det du gör, och hur. Skiner din kärlek till Jesus igenom? Ibland krävs uthållighet. Det är inte heller säkert att problemet är ditt. Ibland krävs miljöbyte eller byte av sammanhang - skaka sanden av sandalerna.

## Avslutning

Jag vet att det här är utmanande. Det jag ber dig göra är att ta din passion och lägga den i händerna på Gud. I den meningen är den då inte längre din. Men tänk om vi alla skulle göra det. Tänk om du och jag, skulle ta vår tid, energi och pengar på det vi helst gör, vår passion, och placera i händerna på Gud. Vad skulle hända?

**[Bild 18]** Jag tror att din passion, och min passion, har potentialen att förändra Nyköping, för människor och till Guds ära.